

Το ΟΧΙ της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940 και ο πόλεμος της Ελλάδας



Ομιλητής
Δημήτριος Θ. Καραμήτσος
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ
Συγγραφέας

Η συνθήκη των Βερσαλλιών 1919 της λήξης του Α΄ΠΠ



Η ήττα και η συνθήκη των Βερσαλλιών του 1919 προκάλεσαν στη Γερμανία του 1920-1932 σοβαρή **οικονομική** κρίση λόγω των μεγάλων πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτή την οικονομική κρίση εκμεταλλεύτηκε ο Χίτλερ και οι συνεργάτες του για να βρουν οπαδούς.

-Το 1933 ο Αδόλφος Χίτλερ κατάφερε να γίνει καγκελάριος μετά από εκλογές ως αρχηγός του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος (Ναζιστές).

-Η Γερμανία βαθμιαία εξελίχθηκε σε δικτατορία και ενώθηκε με την Αυστρία

-Καταδίωκε τους Εβραίους με απερίγραπτο ρατσισμό.

- Διακήρυσσε την ανωτερότητα της Γερμανικής φυλής (Άρειοι).

-Πίστευε ότι η Γερμανία ασφυκτιούσε από έλλειψη ζωτικού χώρου.

-Το 1938 οδήγησε τη Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

- Σκότωσε > 6 εκατομμύρια Εβραίους σε ειδικά στρατόπεδα με επιχείρηση που ονομάστηκε «Τελική λύση»!





Αφίσα του Χιτλερικού καθεστώτος για τον Γερμανικό στρατό με το
σήμα της σβάστικας



Ο Χίτλερ χαιρετάει στρατεύματα που παρελαύνουν

Απέναντί στη Γερμανία βρέθηκε με καθυστέρηση η Μ. Βρετανία και η Γαλλία.

Η Γερμανία κατέλαβε διαδοχικά τις χώρες Τσεχοσλοβακία, Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, τη μισή Γαλλία (14 /6/1940), Πολωνία, Νορβηγία, Ελλάδα και επιτέθηκε στη Ρωσία το 1941. Για τη μισή Γαλλία χρειάστηκε ένα μήνα.

Σύμμαχοι της Γερμανίας ήταν αρχικά η **Ιταλία** και η **Ιαπωνία**, και αργότερα η **Ουκρανία**, **Ουγγαρία**, **Ρουμανία**, και **Βουλγαρία**.

Όταν στον πόλεμο μπήκε η Αμερική άρχισε η Γερμανία να χάνει έδαφος.

Η Τουρκία έμεινε επιτηδείως ουδέτερη έως λίγο πριν από το τέλος του πολέμου που κήρυξε εκ του αφαλούς τον πόλεμο στη Γερμανία.



Μουσολίνι και Χίτλερ

Ο Μουσολίνι, ήταν δικτάτορας της Ιταλίας (από το 1922). και ήθελε να αποδείξει ότι η Ιταλία είναι μεγάλη μεσογειακή δύναμη και μπορεί να ενσωματώσει την Ελλάδα. Ήδη κατείχε τα 12νησα.



Αρχηγός του ελληνικού κράτους ήταν ο Βασιλιάς Γεώργιος ο 2^{ος}.

Στις 26/1/1935 έκανε εκλογές με απλή αναλογική. Κανένα κόμμα δεν πήρε την πλειοψηφία.

Ο Ι. Μεταξάς ήταν υπουργός Στρατιωτικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης.



-Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε επιτελικός αξιωματικός στους Βαλκανικούς πολέμους.

-Το 1923 έγινε αρχηγός μικρού κόμματος (Ελευθερόφρονες).

-Το 1935 με απόφαση της Βουλής ανέλαβε την προεδρία της Ελληνικής κυβέρνησης (γιατί τα δυο μεγάλα κόμματα **Λαϊκό** και **Φιλελευθέρων** δεν συμφωνούσαν να συνεργαστούν (κανένα δεν είχε πλειοψηφία)).

-Στις 4 Αυγούστου 1936 κήρυξε δικτατορία με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο με επικείμενη πανελλαδική απεργία.

Έλαβε σειρά φιλολαϊκών μέτρων
Οκτώωρο εργασίας,
Λειτουργία ΙΚΑ,
Εργατική Εστία,
Προσπάθησε για αυτάρκεια τροφίμων,
Ρύθμισε το αγροτικό χρέος.
Δημοτική γλώσσα (Γραμματική Μανόλη
Τριανταφυλλίδη)

Προετοίμασε για πόλεμο τη χώρα.
Διέλυσε το κομμουνιστικό κόμμα.
Θωράκισε με οχυρά τα σύνορα με Βουλγαρία.
Οργάνωσε τη νεολαία (ΕΟΝ) για Σπαρτιατική
αγωγή και απόκτηση εθνικού φρονήματος.
Προσέγγισε διπλωματικά τη Μ. Βρετανία.

Στις 15 Αυγούστου του 1940 υποβρύχιο «άγνωστης εθνικότητας» βύθισε με μια τορπίλη το ελληνικό καταδρομικό Έλλη στην αποβάθρα της Τήνου. Άλλες δυο τορπίλες δεν βρήκαν στόχο.

Η ελληνική κυβέρνηση ήταν βέβαιη ότι το υποβρύχιο ήταν Ιταλικό.





Ο πρέσβης Εμ. Γκράτσι

Ο Ιταλός πρέσβης επισκέφθηκε τον Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου 1940 στις τρεις η ώρα τη νύχτα (!) και του ζήτησε με τηλεσίγραφο να παραδώσει στην Ιταλία διάφορα λιμάνια και στρατηγικά σημεία της χώρας με απειλή πολέμου που θα άρχιζε στις 6πμ το πρωί.

Ο Μεταξάς απέρριψε το ιταλικό τηλεσίγραφο με τη φράση **Allors c' est la guerre = Λοιπόν έχουμε πόλεμο,** που ο λαός ενστερνίστηκε ως ένα **μεγάλο 'ΟΧΙ.**

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΙΝΟΥΣ ΕΝ
ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΑΓΑΡΑ 12
ΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ 1940
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΙΤΟΥΛΟΦΟΡΟΙ
ΕΝΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΑΓΑΡΑ 12
ΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ 1940
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΙΤΟΥΛΟΦΟΡΟΙ
ΕΝΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

ΑΘΗΝΑΙ ΤΥΠΗ ΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1940

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΤ. ΚΛΑΙΩΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΥΣΣΩΜΟΝ, ΜΗΗΜΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ!

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΡΕΤΤΟ, ΑΠΑΤΕΡΝΕΣ ΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ, ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΗΜΙΣΕΙΑΝ ΩΡΑΝ ΕΝΩΡΙΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΥ
Θ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΔΙ' ΕΜΗΠΕΥΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΝΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ
Θ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΗΡΩ'Ι ΚΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΜΕΤ' ΕΠΙΚΟΥ ΒΑΡΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΕΞΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ, ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΤΩ'ΙΟΥ

ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟΝ

Οι στίλοι είναι οι ομάδες των αεροπλάνων που αποτελούν τον πυρήνα του αεροπορικού στρατού. Η ιστορία τους είναι γεμάτη με θάρρος και ηρωισμό. Από τους πρώτους αεροπλάνους που αναπτύχθηκαν μέχρι τα σύγχρονα μαχητικά, οι στίλοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις μεγαλύτερες μάχες της ιστορίας. Η ανάπτυξη της αεροπορίας ως μέσου μαχητικής δύναμης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των στίλων να εκτελούν γρήγορα και αποτελεσματικά επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση των πιλότων και η συντονισμένη δράση των αεροπλάνων σε ομάδα είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία των στίλων. Η εξέλιξη των τεχνολογιών κατασκευής αεροπλάνων και των συστημάτων οπλισμού έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι στίλοι. Η αεροπορία έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της σύγχρονης πολεμικής δύναμης, και οι στίλοι συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και στην επίτευξη της ειρήνης.

Οι στίλοι είναι οι ομάδες των αεροπλάνων που αποτελούν τον πυρήνα του αεροπορικού στρατού. Η ιστορία τους είναι γεμάτη με θάρρος και ηρωισμό. Από τους πρώτους αεροπλάνους που αναπτύχθηκαν μέχρι τα σύγχρονα μαχητικά, οι στίλοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις μεγαλύτερες μάχες της ιστορίας. Η ανάπτυξη της αεροπορίας ως μέσου μαχητικής δύναμης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των στίλων να εκτελούν γρήγορα και αποτελεσματικά επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση των πιλότων και η συντονισμένη δράση των αεροπλάνων σε ομάδα είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία των στίλων. Η εξέλιξη των τεχνολογιών κατασκευής αεροπλάνων και των συστημάτων οπλισμού έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι στίλοι. Η αεροπορία έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της σύγχρονης πολεμικής δύναμης, και οι στίλοι συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και στην επίτευξη της ειρήνης.

Οι στίλοι είναι οι ομάδες των αεροπλάνων που αποτελούν τον πυρήνα του αεροπορικού στρατού. Η ιστορία τους είναι γεμάτη με θάρρος και ηρωισμό. Από τους πρώτους αεροπλάνους που αναπτύχθηκαν μέχρι τα σύγχρονα μαχητικά, οι στίλοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις μεγαλύτερες μάχες της ιστορίας. Η ανάπτυξη της αεροπορίας ως μέσου μαχητικής δύναμης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των στίλων να εκτελούν γρήγορα και αποτελεσματικά επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση των πιλότων και η συντονισμένη δράση των αεροπλάνων σε ομάδα είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία των στίλων. Η εξέλιξη των τεχνολογιών κατασκευής αεροπλάνων και των συστημάτων οπλισμού έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι στίλοι. Η αεροπορία έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της σύγχρονης πολεμικής δύναμης, και οι στίλοι συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και στην επίτευξη της ειρήνης.



Ο Α. Π. Σ. Βασιλείου με τον Α. Ν. Β. Βασιλείου, Βασιλείου Β' και Γεωργίου Βασιλείου.



Ο Α. Π. Σ. Βασιλείου με τον Α. Ν. Β. Βασιλείου, Βασιλείου Β' και Γεωργίου Βασιλείου.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΕΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΞΗΡΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ

Ο Αρχηγός της Μεταπολεμικής Επιτροπής είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κατάσταση που επικρατεί στον στρατό. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση των στρατιωτών είναι από τα πιο σημαντικά καθήκοντά του. Η επιτυχία του στρατού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του Αρχηγού να οργανώσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή κατάσταση για τους στρατιώτες. Η συνεργασία με τους άλλους κλάδους του στρατού, όπως τον αεροπορικό και τον ναυτικό, είναι επίσης κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων. Η διατήρηση της ηθικής και της士氣 (morale) των στρατιωτών είναι ένα άλλο σημαντικό καθήκον. Ο Αρχηγός πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του στρατού. Η αφοσίωση και η πίστη στον Αρχηγό είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία του στρατού.



Ο Α. Π. Σ. Βασιλείου με τον Α. Ν. Β. Βασιλείου, Βασιλείου Β' και Γεωργίου Βασιλείου.



Οι στρατιώτες μας προσήλθαν με ενθουσιασμό να πολεμήσουν
για την ανεξαρτησία της πατρίδας

Στις 5:30 πμ η Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο ελληνικός στρατός αρχικά υποχώρησε, αλλά μετά την ολοκλήρωση της επιστράτευσης αντεπιτέθηκε.

Η ορεινή Μεραρχία Τζούλια είχε διεισδύσει βαθιά στην Πίνδο και τελικά κυκλώθηκε και υποχώρησε άτακτα.

Μετά από 3 εβδομάδες ο ελληνικός στρατός επιτέθηκε πέραν των συνόρων.

Ο στρατός μας προχώρησε βαθμιαία σε βάθος 90 χλμ μέσα από τα βουνά της Αλβανίας απελευθερώνοντας πόλεις της Β. Ηπείρου:

(Κορυτσά, Πόγραδετς, Αργυρόκαστρο, Άγιοι Σαράντα και Χειμάρρα).

Στη επιτυχία της άμυνας των Ελλήνων έπαιξε σημαντικό ρόλο
η δράση της 8ης Μεραρχίας του στρατηγού Κατσιμήτρου στο Καλπάκι
και
η άμυνα του συνταγματάρχη Δαβάκη τις πρώτες 5 μέρες
της επίθεσης της ορεινής μεραρχίας Τζούλια στη Πίνδο



Υποστράτηγος Κατσιμήτρος και Συντ/ρχης Δαβάκης



Έλληνας τσολιάς πρόδρομος των ειδικών δυνάμεων
και των ορεινών καταδρομών



Έλληνες στρατιώτες βαδίζουν στα χιόνια



Ελληνοϊταλικός Πόλεμος: 28 Οκτωβρίου 1940
 Ιταλικό σχέδιο επίθεσης

- | | | | |
|-------|----------------------|--|--------------------------|
| — | Κύριοι δρόμοι | | Κύριες ιταλικές μονάδες |
| | Σιδηροδρομική γραμμή | | Κύριες ελληνικές μονάδες |

Ελληνο-Ιταλικός Πόλεμος 1940-1941



Η Ελληνική Προέλαση

	Κύριοι άξονες προώθησης Ελληνικού Στρατού (3 Νοε. 1940 - 7 Απρ. 1941)		Προπολεμικά σύνορα
	Αποτυχημένη Ιταλική Εαρινή Επίθεση (9-16 Μαρ., 1941)		3 Νοε. 1940
	Σημαντικότερες μάχες		9 Δεκ. 1940
	Σωμάτα Ελληνικού Στρατού		1 Ιαν. 1941
	Μεραρχίες (Δεκ. 1940) Γαλάζιο Ελληνικές/Μαύρο Ιταλικές		11 Απρ. 1941

Φάσεις της Προέλασης



Από πίνακα Αλ. Αλεξανδράκη



Οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά επί 5,5 μήνες και κράτησαν άμυνα στις επιθέσεις των Ιταλών στα βουνά της Αλβανίας..!

Ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς και πολλοί στρατιώτες μας έπαθαν κρυοπαγήματα.

Οι Ελληνίδες έπλεκαν μάλλινες κάλτσες και γάντια για τους στρατιώτες.

Μεγάλο πρόβλημα ήταν και οι ψείρες.

Επικεφαλής αρχιστράτηγος του Ελληνικού στρατού ήταν ο
Αλέξανδρος Παπάγος.





Η τραγουδίστρια της Νίκης του 1940 Σοφία Βέμπω.
Τόνωνε με τα πατριωτικά τραγούδια της το ηθικό των στρατιωτών.
Ποιος δεν άκουσε το «Κορόϊδο Μουσολίνι»;

-Ο Ιωάννης Μεταξάς πέθανε την 29^η Ιανουαρίου του 1941 μετά βραχεία νόσηση από **περιαμυγδαλικό απόστημα** σε εποχή που δεν υπήρχαν αντιβιοτικά.

-Οι φήμες οργίασαν ότι τον σκότωσαν οι Εγγλέζοι. Είναι τελείως ανυπόστατες.

-Το περιαμυγδαλικό απόστημα ακόμη και σήμερα είναι θανατηφόρο ειδικά στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ο Λαός πάγωσε στο άκουσμα του θανάτου του. Ένωθε έως τότε μια σιγουριά.

(Να ψάξετε σε Youtube τον Μίκη Θεοδωράκη να λέει για το πώς ένωθε ο κόσμος τη μέρα της κηδείας του Ι. Μεταξά).



Τον Μάρτιο του 1941 η Ιταλία απέτυχε στη μεγάλη της εαρινή επίθεση με παρόντα τον Μπενίτο Μουσολίνι.

Ήταν η πρώτη αποτυχία δύναμης του Άξονα εναντίον ευρωπαϊκής χώρας.



Τελικά ο Χίτλερ αναγκάστηκε να επιτεθεί στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 γιατί η Ιταλία βρισκόταν σε δύσκολη θέση.

600 αεροπλάνα
καθέτου εφορμήσεως
επιτέθηκαν στα ελληνικά οχυρά

Οι Έλληνες αμύνθηκαν με πείσμα στα οχυρά της γραμμής Μεταξά στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Εκεί οι Γερμανοί είχαν περισσότερα θύματα από ό,τι σε όλη τη Γιουγκοσλαβία.

Όμως, ο γερμανικός στρατός πέρασε εύκολα από τη Γιουγκοσλαβία και έφτασε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει νικήσει ολοκληρωτικά στα οχυρά, τα οποία αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Ο Δημήτρης Ίτσιος, λοχίας, επικεφαλής πολυβολείου της γραμμής Μεταξά φόνευσε περίπου 250 Γερμανούς συν έναν συνταγματάρχη. Λέγεται ότι οι Γερμανοί τον εκτέλεσαν καίτοι αιχμάλωτο.



Οι στρατιώτες μας στα βουνά της Αλβανίας απογοητεύθηκαν με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, επειδή θα βρίσκονταν μεταξύ δυο πυρών (Ιταλοί από το Βορρά και Γερμανοί από τα Ανατολικά και τον Νότο).

Άρχισαν ανυπακοές και λιποταξίες στο στράτευμα του Αλβανικού μετώπου.

Σε αυτή τη φάση ο στρατηγός Τσολάκογλου από τα Ιωάννινα αποφάσισε να συνθηκολογήσει με τη Γερμανία πριν να διαλυθεί ο στρατός, παρά την αντίθετη γνώμη του Βασιλιά και του αρχιστρατήγου Παπάγου που ήταν στην Αθήνα και ήθελαν να υπάρξει χρόνος για την αναχώρηση των Βρετανών.

Το αντάλλαγμα της συνθηκολόγησης ήταν ότι δεν θα εθεωρείτο ο στρατός αιχμάλωτος.

Τα γερμανικά τάνκς στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

Το χειρότερο ήταν ότι οι Βούλγαροι ως σύμμαχοι των Γερμανών κατέλαβαν ανεμπόδιστα την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη και επιδίωξαν να Βουλγαροποιήσουν τους εκεί Έλληνες που υπέφεραν τα πάνδεινα με διώξεις, ομηρία καταναγκαστικά έργα και δέσμευση της παραγωγής τους.



Η Γερμανία κατέλαβε εύκολα την ηπειρωτική Ελλάδα δεδομένου ότι οι λίγοι Βρετανοί δεν μπορούσαν να προτάξουν σοβαρή άμυνα.

Οι Έλληνες υπέφεραν από μεγάλη πείνα τα πρώτα δυο χρόνια της Κατοχής (με πολλούς θανάτους) γιατί οι Βρετανοί εφήρμοσαν ναυτικό αποκλεισμό ενώ οι Γερμανοί έπαιρναν τα τρόφιμα για τον στρατό τους.



Οι Κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα



Γαλάζιο η Ιταλική περιοχή

Κόκκινη η Γερμανική περιοχή

Πράσινη η Βουλγαρική περιοχή

Μπλέ παλαιότερες ιταλικές κτήσεις



Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ υπήρξε πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου πολέμου. Ενδιαφερόταν για την Ελλάδα.

Ο Τσώρτσιλ λέγεται ότι είπε για τον αγώνα των Ελλήνων.

Από δω και πέρα θα λέμε ...

«όχι ότι πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που αντιστάθηκε με επιτυχία για πολλούς μήνες στις δυνάμεις του Άξονα.

Οι αντιστασιακές ομάδες στα βουνά έκαναν συνήθως ενέδρες , αλλά οι κατοχικοί στρατοί (Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι) αντιδρούσαν με εκτελέσεις ομήρων και κάψιμο σπιτιών.

Από τα μέσα του 1943 άρχισαν εμφύλιες συγκρούσεις της οργάνωσης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (ηγεσία από ΚΚΕ) με όλες τις άλλες οργανώσεις που δεν είχαν κομμουνιστική ηγεσία:

- ΕΔΕΣ του Ν. Ζέρβα,
- ΕΚΚΑ του Δ. Ψαρρού,
- ΥΒΕ-ΠΑΟ,
- ΕΟΑ Φωστηρίδη κ.ά
- ΕΣ (Καραχάλιος)

Το θέμα είναι μεγάλο και μπορεί να μας απασχολήσει μελλοντικά

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941-1944



Πραγματική αντίσταση γινόταν από μικρές ομάδες στις πόλεις

Η αντίσταση στα βουνά είναι αμφιλεγόμενη και είχε δυσανάλογα πολλά

θύματα (Δήλωση Ν. Πλαστήρα 25/12/1944)

Η αντίσταση του ΕΛΑΣ ήταν προσηματική

Κάναμε μια ιστορική αναδρομή για το
ΟΧΙ του 1940

και τα γεγονότα που ακολούθησαν

**Η μάχη των Ελλήνων για την ελευθερία τους το 1940-41
είναι μια ξεχωριστή περίοδος για την οποία αισθανόμαστε
περηφάνια για τους προγόνους μας και ότι είμαστε Έλληνες.**

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μερικά πολιτικά θέματα σε σχέση με την Ελλάδα του 1940-1941

1. Γιατί οι κομμουνιστές δεν χωνεύουν τον Μεταξά; Ρόλος του Μανιαδάκη.
2. Είχε προετοιμαστεί η Ελλάδα για τον πόλεμό; Από πότε γνώριζε ο Μεταξάς ότι θα γινόταν επίθεση;
3. Είπε το ΌΧΙ ο Μεταξάς ή ο Λαός;
4. Υπήρχε ενότητα του λαού στον πόλεμο του 1940-41.
Επιστολές του γραμματέα ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη.
5. Ποια η διαφωνία Μεταξά και Παπάγου με τους Βρετανούς;
6. Βοήθησαν οι Βρετανοί την Ελλάδα όσο οι συνθήκες του πολέμου επέβαλαν;
7. Ήταν φασίστας ο Μεταξάς;

Τώρα σίγουρα τελειώσαμε

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Τα μετέπειτα του πολέμου

Οι Αμερικανοί με τους Εγγλέζους εισέβαλαν στην κατεχόμενη Νορμανδία τον Αύγουστο 1944, και οι Ρώσοι προχώρησαν μέσα στη Γερμανία. Οι Γερμανοί τελικά έχασαν τον πόλεμο γιατί δεν ήταν δυνατό να νικήσουν όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 οι Αμερικανοί με ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο έριξαν ατομικές βόμβες στις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι της Ιαπωνίας.

Χιλιάδες άνθρωποι κάτοικοι των πόλεων αυτών σκοτώθηκαν ή πέθαναν μετά από λίγες μέρες από τη ραδιενέργεια.

Αυτή η ενέργεια είναι ένα έγκλημα πολέμου γιατί σκοτώθηκαν άμαχοι πολίτες και όχι στρατιώτες.



Από τον Οκτώβριο του 1944 άρχισε η αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. Στις 18 Οκτωβρίου ήρθε η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα και υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη

Από τη Θεσσαλονίκη έφυγαν οι Γερμανοί στις 29 Οκτωβρίου 1944 για να μην αποκλειστούν στα Βαλκάνια από τους επελαύνοντες Σοβιετικούς.



Ο Λευκός Πύργος βαμμένος με σπίτια και δέντρα για να μη φαίνεται από τα εχθρικά αεροπλάνα.

Στην εικόνα βυθισμένα πλοία που βύθισαν οι Γερμανοί για να μη χρησιμοποιήσουν οι Σύμμαχοι το λιμάνι.

**Για να φύγουν μάνι μάνι
κάψανε και το λιμάνι...** (Στίχοι
λαϊκού ποιητή Κώστα Γκαβαλιά



Για πολλά χρόνια η Γερμανία και η Ιαπωνία ήταν υπό την κατοχή των συμμάχων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με ένα μέρος στους Ρώσους και το άλλο στους Δυτικούς συμμάχους.

Μετά τον πόλεμο

Η Ευρώπη είχε διαιρεθεί σε δύο τμήματα, το ανατολικό, με την επικυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης, και το δυτικό που ήταν ελεύθερο.

Το Βερολίνο ήταν χωρισμένο σε δύο τμήματα με υψηλό τείχος για να μη φεύγουν οι κάτοικοι από το ανατολικό μέρος προς το Δυτικό.

Το 1989 οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν το τείχος και η Γερμανία έγινε πάλι ελεύθερο ενιαίο κράτος.

Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε σε πολλά κράτη και στη Ρωσία άρχισε να λειτουργεί σχετική δημοκρατία υπό προϋποθέσεις!

