

Οι προστάτες

Μερικές λέξεις κουβαλάνε επάνω τους μεγάλο φορτίο, γιατί μπορεί να σημαίνουν πολλά και διάφορα. Μια τέτοια λέξη είναι η προστασία και ο εξ αυτής προερχόμενος προστάτης.

Στην ανατομική σημαίνει ένα όργανο μικρό σαν κάστανο που περιβάλλει την ουρήθρα των ανδρών. Τώρα, γιατί ονομάστηκε προστάτης, ένας Θεός το ξέρει. Ίσως επειδή προστατεύει το σπέρμα από το όξινο περιβάλλον της ουρήθρας. Δεν αποκλείεται όμως να ονομάστηκε έτσι προς ευφημισσμόν, γιατί σε πολλούς άνδρες μόνο προβλήματα δημιουργεί.

Στην πολιτική προστάτης σημαίνει ένα ισχυρό πρόσωπο, βουλευτής, υπουργός, πολιτικός παράγων γενικώς, το οποίο προστατεύει κάποιον, οπότε ο προστατευόμενος διορίζεται χωρίς προσόντα, ξεπερνάει άλλους ικανότερους στην ιεραρχία, εξελίσσεται απρόσκοπτα, καταλαμβάνει διοικητικές θέσεις δοτές, αυθαιρετεί, κάνει κομπίνες, βγαίνει πάντα λάδι ή κολυμπάει στο λάδι. Όλα αυτά τα εφαρμόζει εν μέρει ή και σε συνδυασμό και άστα τα κορόιδα να πηγαίνουν με τον σταυρό στο χέρι. Αυτός έχει τον κομματικό του προστάτη και... υψηλή ασυλία!

Οι Νεοέλληνες από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους διακρίνονται για την τάση τους να έχουν προστάτες. Έτσι μας προέκυψαν οι μεγάλες προστάτιδες δυνάμεις, μεγάλες χώρες δηλαδή που θα προστατεύαν τη μικρή έντιμη Ελλάδα που μόλις είχε αποκτήσει την κατ' όνομα ανεξαρτησία της. Οι δυνάμεις αυτές μας προστατεύαν, με το αζημίωτο μάλιστα, μια και έδιναν υψηλότοκα δάνεια και πουλούσαν όπλα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν την Ελλάδα για τα πολιτικά τους σχέδια. Κλασικό παράδειγμα είναι η μικρασιατική εκστρατεία, στην οποία έσπρωξαν την Ελλάδα, για να αποσύρουν την προστασία τους αργότερα και να συμβούν όσα τραγικά συνέβησαν το 1922 (ξεριζωμός και γενοκτονία). Επομένως η προστασία των μεγάλων δυνάμεων ήταν κάτι ανάλογο με την προστασία την οποία παρέχουν οι εκμεταλλευτές στις κοινές γυναίκες, δηλαδή προστασία με καλό επιμίσθιο για τον προστάτη.

Οι προστάτες των γυναικών ελαφρών ηθών εργάζονται καθήμενοι στα καφενεία (κηφηνεία κατά τον Σ. Καργάκο). Οι γυναίκες τις οποίες προστατεύουν, εκμεταλλεζόμενες τον μοναδικό θησαυρό που έχουν, πουλάνε το σώμα τους, όσο εξακολουθεί να έχει αξία. Για την ακρίβεια το νοικιάζουν επ' ολίγον, σε διερχόμενους νοικάρηδες, ενώ ο προστάτης τους παίρνει τη μερίδα του λέοντος από το ενοίκιο. Τελευταία άκουσα μάλιστα ότι τα ενοίκια αυτά θα φορολογούνται «στην πηγή», όπως λένε οι εφοριακοί. Τι θα γίνει όμως με τους προστάτες που είναι φοροφυγάδες από αμνημονεύτων χρόνων;

Τον ρόλο του προστάτη του πολίτη έχει επίσημα η αστυνομία. Αυτή τη δουλειά υποτίθεται πως κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν την κάνει και τόσο καλά, αν κρίνουμε από το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες να κυκλοφορούν νύχτα σε κάποιους δρόμους ή στα εξοχικά τους τον χειμώνα. Λέγεται ότι πολλοί άνδρες της αστυνομίας ασχολούνται με την ασφάλεια των υψηλών προσώπων, των «επωνύμων» όπως αποκαλούνται, λες και εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε επώνυμο. Έτσι, δεν περισσεύουν αστυνομικοί για περιπολίες και για την ασφάλεια του απλού πολίτη. Επιπλέον, για να ελέγχονται οι ολίγοι επιλήσμονες του όρκου τους, οι οποίοι αποκτούν με τους παρανόμους στενούς δεσμούς αλληλεξάρτησης, προ-έκυψε και το σώμα των αδιαφθόρων! Τελευταία αυξήθηκαν πολύ οι διαρρήξεις στα διάφορα εξοχικά, είτε είναι βίλες αγέρωχες είτε ταπεινά σπιτάκια, νόμιμα και αυθαίρετα. Παράλληλα αυξήθηκαν και οι εταιρείες που έχουν ως

αντικείμενο την προστασία των ιδιοκτησιών αυτών.¹ Οι εταιρείες αυτές πουλάνε δηλαδή προστασία, αν και αρκετοί συμπολίτες μας πιστεύουν ότι πουλάνε μόνο μόστρα. Έτσι, πολλοί αφελείς πιστεύουν ότι οι κλέφτες τρέπονται σε φυγή άμα δουν την ταμπελίτσα που λέει ότι «αυτή η κατοικία προστατεύεται». Αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι επιγραφές αυτές να ήταν γραμμένες σε πολλές γλώσσες, όσες δηλαδή ομιλούνται από τους λωποδύτες εισαγωγής, ώστε να διαβάζονται όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από τους αλλοδαπούς διακεκριμένους συναδέλφους τους! Εσχάτως η αστυνομία, η οποία κουτσά στραβά κάτι κάνει, έπιασε συμμορίες ανάμεικτες από Έλληνες και αλλοδαπούς. Φαίνεται ότι οι ξένοι μαφιόζοι παίρνουν και Έλληνες στη δούλεψή τους για να διαβάζουν τα Ελληνικά στις ταμπελίτσες!

Μια ωραία πρωία δήλωσε προστάτης μας και ένας πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού. Ζήτησε την προστασία του κατώτερου εισοδήματος. Η ιδέα φαίνεται ότι ήταν καλή και αβανταδόρικη, γι' αυτό πολλοί άρχισαν να μιλάνε για την προστασία του εισοδήματος από τον μεγάλο κλέφτη τον πληθωρισμό. Αυτόν που ανθεκτικός σαν την Ψωροκώσταινα, σύμφωνα με το άσμα, «μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά».

Μια άλλη προστασία που προσφέρεται εσχάτως είναι η προστασία των μειονοτήτων, η οποία ασκείται από τη μεγάλη υπερατλαντική δύναμη και τον εκάστοτε πλανητάρχη. Η προστασία παρέχεται αφειδώς στις μειονότητες και τους στρατούς που διαθέτουν, δηλαδή εφοδιάζονται με στρατιωτικό υλικό, ρουχισμό, όπλα και χρήματα. Αν αυτά τα ολίγα δεν αποδώσουν, έρχονται τα αεροπλάνα και βομβαρδίζουν εκ του ασφαλούς από μεγάλο ύψος και καταστρέφουν μία χώρα και το περιβάλλον, για ανθρωπιστικούς, όπως λένε, λόγους. Βέβαια, οι βόμβες που πέφτουν όχι μόνο δεν είναι ανθρωπιστικές, αλλά είναι και ραδιενεργές. Ακτινοβολούν λοιπόν σε ασθενείς και υγιείς, δικαίους και αδίκους. Αλήθεια, τώρα που βγήκαν στη φόρα όλα αυτά, πού είναι οι ευαίσθητοι θολο-κουλτουριάρηδες (έτσι τους λέω εγώ) που εκόπτοντο υπέρ των καταπιεζόμενων Κοσοβάρων και δικαιολογούσαν τους βομβαρδισμούς; Κόντεψαν να μας πείσουν ότι δεν επρόκειτο για βόμβες, αλλά για πυροτεχνήματα!

Το πρόβλημα με τους προστάτες πάντως υπήρχε, υπάρχει και παραμένει, γι' αυτό τίθεται το ερώτημα: «ποιος θα μας προστατέψει από τους προστάτες;»!

Δημοσιεύθηκε το 2001

¹ Κάθε στατιστική συσχέτιση δεν σημαίνει πάντοτε και αιτιολογική σύνδεση, αλλά πάντως απαιτεί διερεύνηση!

